



Det var en glæde for os at opleve de mange improviserede indslag under festerne. Vi fik lov til at låne manuskriptet til et typisk norsk indslag. Her er det:

Mel: Sophus har vært her

Hundre spreke nordmenn til Danmark for.

I camping-vogner de bor.
Det gør ikke noe for vi er best i idrettskonkurranser og fest...
Å hvor de skjeller når de ser oss tisser i buksa, det går som en foss fremad vi stormer i myr og i kraft for finner, svensker, dansker blir det for bratt.

Hundre spreke nordmenn til Danmark for.
I camping-vogner de bor.
De spiser og drikker og er på fest og alltid så vinner vi mest...
Festen de vant vi, saken er klar, det gjør vi alltid, hvor vi en drar Svensker og finner og dansker blir med når vi skråler, en, to og tre.

Urettferdig vi vi at verden er selvom vi seier'n er nær.
De ser opp til Norge, det skjønner vi godt,
selvom de seier'n har fått...
Å hvor de skjeller, når de ser oss tisser i buksa, det går som en foss Norge et sentrum i Norden er,
derfor vi deres hjerte er nær.

Lars og Morten

Tak for i år

Kære nordiske venner! Så er vi tilbage igen med det sidste nummer af Nordisk Nyt. Det er blevet lidt koldere siden sidst, men de varme følelser, vi fik for hinanden for et halvt år siden, er forhåbentlig ikke forsvundet. Her fra Danmark og FIK vil vi aldrig glemmee jer. Det var nogle dejlige dage trods anstrengelserne, og vi håber, at I syntes det samme.

Med dette sidste eksemplar af Nordisk Nyt følger resultatlister fra stævnet. Endvidere bringer vi en lille del af de billeder, vi ikke nåede at få med i de ordinære numre under stævnet.

Vi kan iøvrigt fortælle jer, at vi, når vi mødes igen i Helsingfors den 7.-10. august 1985, skal konkurrere i følgende idrætsgrene:

Fodbold for herrer, fodbold for damer, fri idræt, orientering, bowling, badminton, skydning (lo m. luftgevær) og tennis, - og kampen om Meurlin-trofæet i 1985 finder sted i TENNIS!

Her i FIK glæder vi os til 1985. Vi ved, at VUFFI er gode værter og at vi har en dejlig oplevelse i vente. Vi håber at se mange af jer igen. Tak for nogle vidunderlige dage i København.



